



Thuis in Rosmalen

Politiek, emotie en macht

Als ik me niet vergis was ik donderdagavond 2 februari getuige van een gewelddadige vorm van zinloos geweld. De bijeenkomst van Thuis in Rosmalen stond in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen. Als zwevende kiezer begaf ik me die avond geheel neutraal naar de Kentering.

Al snel bleek het bestuur van Thuis in Rosmalen volledig gespeend te zijn van elke vorm van objectiviteit. Het Rosmalens Belang-gehalte vierde hoogtij wat zich onder meer mani-

BRIEVEN

7-2-2006

festeerde door een continue uitgezonden reclamespot van deze partij op een videoscherm op het podium. Op zich niets mis mee zou je denken ware het niet dat geen van de andere politieke partijen in de gelegenheid waren gesteld zich op een gelijke wijze te promoten.

Als argeloze kiezer was ik dus in het ootje genomen in plaats van bij Thuis in Rosmalen was ik bij Rosmalens Belang op de koffie. Het programma van die avond zal ik verder niet beschrijven maar net voor het slot werd ik opgeschrikt door een gewelddadig optreden. Naar het bleek had iemand achter in de zaal al gedurende de hele avond het woord gevraagd. Dit overkwam trouwens ook Nico Heijmans van

de SP totdat hij zelf in de pauze aan de bel trok. De man, mij onbekend, liep tijdens de afsluiting van de avond dus van achter naar voren richting de dagvoorzitter. Als door een vuurpijl afgeschoten verscheen vanuit het niets een andere man die de eerste man erg hardhandig de mond snoerde en hem uit de zaal verwijderde alsof het Mohammed B. in eigen persoon was.

Ik was nogal geschokt van deze explosieve actie zeker omdat de verwijderde man in mijn beleving geen enkele onrust veroorzaakte. Al snel bleek dat de eerste man bewoner was van Dorpsstraat 69. Vervolgens begreep ik dat de tweede man deel uit maakte van de Rosmalense maffia die, uit naam van

de in Rosmalens Belang verenigde ondernemers, de bewoners van Dorpsstraat 69 liefst voor eeuwig de mond willen snoeren. Thuis in Rosmalen nee bedankt!

Corine Ouwering
Den Bosch