



Eerlijkheid in de politiek

Nu woon ik toch al weer enkele jaartjes in deze stad. Ik heb toch ook al weer een paar jaartjes vrijwilligerswerk gedaan. Maar ik blijf mij verbazen over wat zich hier afspeelt.

Mijn opmerking gaat vooral over de politiek en de uitwerking en verwerking door en van de Bossche ambtelijke organisatie over het wijzigen van het Zuiderpark en de geplande parkeergarage.

Het politieke scenario is eenvoudig.

Als oppositie ben je het bijna altijd eens met de bewoners. Je luistert naar de bewoner, zorgt dat er aandacht is op de momenten dat de aandacht nodig is, voorziet bewoners van adviezen en roept op zijn tijd via de media dat je het met de bewoners eens bent en dat je zijn of haar ideeën voorstaat. Want daar doe je het voor. Je wilt trouwens dat die bewoners op jouw partij stemmen.

Als regerende wethouder (partij) ben je voorzichtig, doe je geen toezeggingen en zorg je ervoor dat je zo wazig mogelijk blijft. Dan kun je overal onderuit, wat het ook is en hoe het wordt gebracht. Een stadscoalitie bestaande uit één of meerdere partijen heeft het goed voor met de stad, laat de burger 'praten' en zorgt ervoor dat het ambtelijk apparaat zo min mogelijk luistert en zijn gang gaat. De coalitie sluit zich daarbij aan en zorgt ervoor dat zij op tijd een ambtelijk voorstel als nieuwe idee naar buiten brengt zodat het lijkt dat zij resultaat boeken.

Nu komt het probleem: Je zat in de oppositie, hebt ideeën van de burger ondersteund, zei

30 7-1-04

volop en luid, dat je het eens was met de visie van de bewoner. Jij zou als politicus wel eens even helpen en mede zorg dragen dat de waarheid en de visie van de bewoner gehoord en gezien zou worden. De ideeën waren tenslotte hartstikke goed zei je!! Je zou er voor gaan...

Dat heb je ons, burgers,... meerdere malen beloofd!!! En ineens zit je in de regeringscoalitie. Dat kan na het stemmen gebeuren. Zeker als de partijen het onderling al niet goed eens zijn. Verdeel en heers is het toch??

Nu is ineens alles niet meer waar en is het nooit zo bedoeld. Nu is de burger een oetlul. Nu is de waarheid ineens gebakken lucht. Nu is er ineens een college waarin je je mond niet meer opendoet anders word je door je maten gekielhaald. Nu heeft de waarheid ineens een andere betekenis gekregen. Nu is het communicatie ineens eenzijdig geworden. Zelfs als er iets in de krant staat, heeft de politicus gecommuniceerd....?

Mag ik de raad een raad geven. Zorg er dan voor dat je eerlijk blijft. Mag ik het college een raad geven: wordt weer eerlijk. Zo eerlijk als toen we als burger met jullie aan tafel zaten. Mag ik de fracties een raad geven. Kom voor je standpunten op en verkwansel ze niet zoals wij in het afgelopen jaar (twee jaar) meerder malen hebben gehoord.

Frank Doevendans

Den Bosch